

Ons schoolverhaal

Een echte vriend is...

Ik was op weg van de stad Jeruzalem naar de stad Jericho. Langs die weg woont bijna niemand. Enkele rovers hadden zich daar verstopt.

Ineens sprongen ze voor mij en vielen me aan. Ze sloegen mij en pakten alles wat ik meehad. Ik had veel pijn en bleef halfdood liggen. Ik was blij toen ik een man zag aankomen. Hij zag me, maar liep in een grote boog om mij heen. Hij ging voorbij zonder me te helpen. Ik had nog steeds heel veel pijn. Toen kwam er een andere man voorbij. Ik hoopte dat hij mij zou helpen. Maar hij liep heel snel door en deed alsof hij niets gezien heeft. Daar kwam nog iemand voorbij: een man op een ezel. Het is iemand van een ander land. Hij zal me zeker niet helpen. Ik deed terug mijn ogen dicht. Opeens voelde ik handen. Die vreemde man verzorgde mij. Hij ontsmette mijn wonden en deed er olie op. Dan zette hij mij op zijn ezel en bracht me naar een herberg. Daar gaf hij geld aan de baas van de herberg om voor mij te zorgen. Want hij moest verder op reis. Hij zou op de terugweg komen zien hoe het met mij ging.

naar Lc. 10, 25 - 37



Dag vriendje

Ben jij op zoek naar een warme school in het **hartje van Geraardsbergen**? Kom dan zeker bij ons.

We zijn met niet zo heel veel, maar dat maakt het net zo gezellig. Tijdens de middag eten we samen met de juf in de klas.

We maken ons niet boos maar leggen je wel uit waarom dingen soms niet kunnen. Respect voor elkaar vinden we heel belangrijk. Gaat het soms wat moeilijk dan is de zorgjuf er speciaal voor jou.

We hebben nieuwe klassen en nieuwe toiletjes. Achteraan is er een super grote en groene speelweide. De kleintjes en de grote spelen afzonderlijk zodat de speeltijden veilig aanvoelen.

Om veel te leren gaan we vaak op uitstap. Soms blijven we zelfs ergens slapen.

Ben je al een beetje nieuwsgierig? Kom ons dan helemaal vrijblijvend een bezoekje brengen.

Hunnegem

Meer info

Directie: Brigitte Van Wymeersch
Tel. school: 054 41 26 43
directie@hunnegem.be



Hunnegem

DE WARME SCHOOL



Zorg op maat van ieder kind.

Een warm team in een
veilige en groene omgeving.
Een school met naam en faam.
Afzonderlijke speelplaats voor kleuters.
Nieuwe kleuterklassen en nieuw sanitair.
Kwaliteitsvolle opvang vanaf 6u15 tot 18u30.

VRIJE BASISCHOOL HUNNEGEM

Gasthuisstraat 98,
9500 Geraardsbergen

Het verhaal van 'de echte vriend' past bij wat belangrijk is voor onze school.

Drie mensen op weg ...

allemaal met hetzelfde doel ... om wat van hen verwacht wordt goed te doen.

En toch ...

Is er eentje die ons bijzonder aanspreekt. Hij maakt tijd voor wie op zijn weg komt en omringt wie het nodig heeft met de allerbeste zorgen.

Zijn voorbeeld vertelt welke school we steeds meer zouden willen zijn:

- **vertrouwen,**
- **niet veroordelen,**
- **rust,**
- **respect,**
- **het voorbeeld geven,**
- **beloftes nakomen**
- **enthousiast**

Het zijn de 'decentjes' die van ons een warme school kunnen maken. Ze helpen om er te zijn voor alle kinderen. Zo doen we het goede ook op een goede manier.



Onze decentjes

onze aandachtspunten

We tonen ons vertrouwen in kinderen.

Eerlijkheid, geheimen kunnen bewaren, (h)erkennen, geloven in elk kind, de lat hoog genoeg leggen, ervaren dat iedereen welkom is, aandacht voor de eigenheid van elk kind.

We veroordelen nooit het kind, wel het gedrag.

Respectvol omgaan met kinderen, luisteren naar de reden van het gedrag, geen vooroordelen hebben, empathie, zoeken naar de oorzaak.

We stralen rust uit om het zorgvuldig werken te stimuleren.

Respectvol praten, meditatie, zen, goed gevoel, rust brengt veiligheid, minder stress, rustige muziek, zinvol werk.

We geven zelf het goede voorbeeld en respecteren de kinderen.

Beleefd zijn, hoffelijk, iedereen doet mee, praten met elkaar, nadenken over wat goed is.

We doen wat we zeggen.

Duidelijke afspraken, beloftes nakomen, consequent, geef uitleg, iedereen evenwaardig, doe wat je zegt, ga in interactie.

We wakkeren door ons enthousiasme de interesse bij kinderen aan.

Geloof in kinderen, humor, verrassend, veilige en aangename sfeer, op eigen krachten, openstaan voor nieuwe uitdagingen, veerkracht, aangename lessen.

Beste Ouder,

Jullie zijn van harte welkom in

Hunnegem

DE WARME SCHOOL

School maken vandaag is een samenspel. Het schoolteam, de ouders, het schoolbestuur ... zorgen samen voor een veilige omgeving waarin kinderen met vallen en opstaan kunnen en mogen leren.

Daarom kiezen we de weg van de dialoog en duidelijkheid, met alle partners, om in het belang van elk kind te genieten van al het mooie en aan te pakken wat beter kan.

Mogen we op jullie steun rekenen?

Het schoolteam

